

# Ki

Eenzaam winterland  
In een wereld van één kleur  
De stem van de wind  
Basho

December 2006 jaargang 4 nr.4



Sterren flonkeren aan de hemel, de huizen zijn versierd, lampjes branden overal, het kaarslicht verspreidt een zachte gloed. En misschien, heel misschien dwarrelt er ook een sneeuwvlok. De kerkklokken luiden op een speciale manier en dan weten we het is weer kerstmis.

Als ik in de praktijk aan mensen vraag, 'wat wil jij voor Kerstmis'? Hoor ik steevast 'vrede op aarde'.

Deze vrede is alleen te bereiken, als ieder van ons vrede in zijn of haar hart heeft en gelukkig is met zichzelf, niet om wat hij heeft, of bereikt heeft, maar puur om het 'ZIJN'.  
Fijne feestdagen, liefs Aly



## De kraanvogels zijn vertrokken.

Op 29 november zat ik te werken op zolder toen mijn aandacht werd getrokken door de luide schetterende roep van vogels. Ik rende meteen naar buiten en zag de kraanvogels in hun typische V- formatie richting zon vliegen Schitterend om te horen en te zien. Kraanvogels zien, is geluk hebben. Ze trekken in oktober- november over oostelijk Nederland en Limburg en als je net op de juiste tijd op de juiste plaats bent en naar boven kijkt, heb je dat geluk. Vooral op een zonnige dag, met een strakblauwe lucht is dit een echte gelukservaring. Met het vertrekken van de kraanvogels nadert de herfst haar einde en begint de winter.

Als totemdier was de kraanvogel een machtig symbool voor de Chinezen in de Oudheid. Hij geldt als symbool voor gerechtigheid en een lang leven. Daarnaast is hij een vogel van het water en zal je dan ook vaak helpen je eigen vrouwelijke energieën beter te leren uitdrukken.[ J.hertog]



## Reünie

**De eerste groep' Celestijners' ontmoeten zich, na tien jaar, weer bij Aly. Na een uitbundig en hartelijk welkom gaat iedereen uit gewoonte op dezelfde plaats zitten. Een kop koffie en thee en natuurlijk vlaai is op een dergelijke avond onontbeerlijk. Al gauw is iedereen druk in gesprek en gaan foto's van kinderen en kleinkinderen van hand tot hand. Er worden herinneringen opgehaald, e-mail adressen uitgewisseld en foto's gemaakt. Een lekker hapje en drankje verhogen de sfeer. Het is een gezellige avond .....en natuurlijk veel te kort!**



Foto's Aly mulder

## Vriendschap

Even zag ik jou daar stralen  
rustig in jouw eigen licht  
ik wist niet hoe het te verklaren  
snel was jij weer uit mijn zicht  
het licht zoals het jouwe  
kon ik nergens meer terug vinden  
dat kleine stukje zacht vertrouwen  
zou ons wel eens kunnen binden  
de tijd wees uit, de tijd die leerde  
dat binding zo, zo zeldzaam was  
want door een drempel die ik weerde  
wist ik dat ik snel genas  
ongeremd en onbevreesd  
ben ik in jouw licht geweest  
ieder woord dat wij toen deelden  
hadden elk welk duizend beelden  
we genoten samen van deze pracht  
daar we werden geleid door een hogere macht  
een ervaring niet zomaar voor even  
maar een les voor ons verdere leven.

(copyright) Eria



## Praktijk prietpraat

Een kleine peuter [3 jaar] komt met zijn moeder in de praktijk bij Aly. Hij wil heel graag een zusje of broertje. Zijn moeder vertelt dat ze vanwege die kinderwens een bezoek hebben gebracht aan Maria. De kleine man gaat heel devoot voor het beeld staan en vraagt Maria voor een broertje of zusje en wanneer je dan toch alles kunt vragen aan haar wil hij ook wel een frietje mét mayonaise.

## Iets om over na te denken

Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken  
Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht  
Als ik blijf ik denken, zoals ik altijd heb gedacht  
Blijf ik geloven, wat ik altijd heb geloofd

Als ik blijf geloven, wat ik altijd heb geloofd  
Blijf ik doen, zoals ik altijd heb gedaan.  
Als ik blijf doen, wat ik altijd heb gedaan  
Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt.



## **Spiritueel weekend 2006.**

*Wat werden we in de watten gelegd...  
Landing op een wolk...  
De blik op de wereld wederom verruimd...  
Alles geurt..smaakt..voelt..intenser...  
We kwamen tot rust...*

*Even helemaal bij jezelf komen...  
De woordenschat vereenvoudigd...  
Dwangmatige negatieve gedachten verbannen...  
Vervuld van elkaar..van naastenliefde...  
Samen lachen..zingen..huilen...*

**Toverwoord ????**

**LIEFDE !**

*Onze zielen werden er mee gevuld ...  
We zijn zo verschrikkelijk rijk...  
In de mogelijkheid te erkennen..  
te herkennen...  
Doordachter..bewuster..dieper...  
Mèèr te leven...*

## **Mijn wens voor eeuwig**

*Laat liefde ons leiden...  
IN ALLE VORMEN...  
Laat het `t heldere sprankelende sterretjes  
zijn...  
Dat ons soms donkere pad verlicht...  
Ik hou van jullie allemaal !*

**Kusssssssssssssssssssssssssssssssssss...  
Roos**

Roos.



*Honderdduizend sterren glinsteren in de nacht  
De herders houden stil de wacht  
Ze wachten op het wonder dat gebeuren zal  
Het brengt de mensen vrede overal  
Vrede, vrede, vrede op aarde  
voor alle mensen groot en klein  
Vrede, vrede, vrede laat alle mensen gelukkig  
zijn.*

**Tekst: ellen tijsinger  
Uit: het grote decemberboek**

**WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN  
VREDIG KERSTFEEST EN GELUKKIG  
NIEUWJAAR**

**Kijk ook naar [www.alymulder.nl](http://www.alymulder.nl)**



**Illustraties uit:  
Eens op een nacht in  
Bethlehem**